

voortdurend geluk bestaat. bizar, maar waar.

dit is dan ook niet het zoveelste boek over geluk.

dit is hét boek.

het vertelt je precies waarom je echt geluk zoekt, wat het is,
hoe het werkt en waarom je het nergens kunt vinden.

terwijl het overal is.

altijd.

dit verhaal gaat door waar psychologie stopt, verlicht waar
spiritualiteit verdwaalt, verbindt waar wetenschap het niet
ziet en levert waar godsdienst wacht en hoopt.

in deze roman onthullen acht mysterieuze ontmoetingen
stap voor stap de ontdekking van je leven: de zeven fases
van echt geluk. ze vormen een pad dat je helemaal op je
eigen manier en in je eigen tempo mag doorlopen. om daar
te komen waar 'niets' je echt gelukkig maakt.

vergeet corona, het klimaat en mars. word eerst echt
gelukkig. dat is waar het deze eeuw om draait: behoor je
tot de echt gelukkigen, of sappel je door als een beperkt
mens? met dit boek heb je geen excuus meer. ontdek wat
mens-zijn inhoudt. vandaag nog. je bent het waard.



maarten vos was er op een dag
helemaal klaar mee. hij zette
alles opzij om op zoek te gaan.
maar waarnaar: succes, liefde, een
verhaal? uiteindelijk vond hij rust.
hij bleek echter verder te kunnen.
verder tot er niets overbleef.
sindsdien is hij echt gelukkig.

www.nietsmaaktechtgelukkig.nl

voor meer informatie, blogs en vlogs over
het pad naar geluk en compleetheid

ISBN 978-9-0903209-7-7



9 789090 320977 >



integrum

maarten vos

niets maakt echt gelukkig

het mysterie ontrafeld...

... en werkelijk fantastisch uitgelegd

niets maakt echt gelukkig

maarten vos | integrum